

Jettenaren van de wereld

Israël



Yael Levi houdt van Brussel en van België, en die liefde wil ze uitdragen aan iedereen die de stad en het land wil leren kennen. Het begon allemaal met een passie voor chocolade die deze Israëliische goed 20 jaar geleden met haar hele hebben en houden deed stranden in onze hoofdstad. Vandaag is ze meer dan ooit vastbesloten: 'Ik ga hier nooit meer weg!'.

Een beetje dom en naïef', zo omschrijft Yael Levi zichzelf, toen ze in 1999 met een valies als enig bezit, aanklopte bij een jeugdherberg in hartje Brussel. 'Ik wilde alles weten over chocolade, maar wist niet goed hoe ik dat moest aanpakken en waar ik daarvoor moest zijn. Het internet was toen nog niet zo alomtegenwoordig als vandaag, dus besloot ik maar mijn kans te wagen in België, toch wereldtop op het vlak van chocolade. Als het verkeerd zou uitdraaien kon ik nog altijd naar Frankrijk of Zwitserland uitwijken', lacht ze. Ze schreef zich in bij Ceria en met de hulp van een woordenboek en enkele medestudenten die een woordje Engels konden – haar kennis van het Frans was zo goed als onbestaande – worstelde ze zich door de avondcursus 'chocolaterie, pâtisserie, boulangerie'.

Tweede kans

Het tweede hoofdstuk van Yael Levi's Brusselse avontuur speelt zich een jaar later af, toen ze voor een of andere administratieve kwestie contact opnam met haar ex-vriend Yair in Israël. 'We waren sinds mijn 16^{de} samen geweest maar net voor ik naar Europa kwam had ik met hem gebroken', verduidelijkt ze. Haar initiatief om vanuit Brussel een beroep te doen op hem werd wel de aanzet om hun relatie een nieuwe kans te geven. Ze bleven contact houden en eind 2000 kwam Yair haar opzoeken. De vonk sloeg een tweede keer over en hij keerde niet meer naar Israël terug. Een jaar later trouwden ze en samen bouwden ze hun leven verder uit, eerst in Schaarbeek en daarna in Jette. De afgelopen twintig jaar werd het Israëliische koppel ook verblijd met de komst van drie flinke zonen: Yahli (18), Yarin (13) en Yarden (12).

Ambassadrice

Na meer dan twintig jaar is de band tussen de Israëliische Yael Levi en ons land alleen maar hechter geworden. 'Ik hou echt van België, en meer in het bijzonder van Brussel', bekent ze ootmoedig. En dat blijft niet alleen bij woorden, want sinds kort volgt ze een officiële opleiding als toeristische gids. Twee jaar lang offert ze haar weekends op om alles te weten te komen over diverse uithoeken van ons land. 'Onlangs zijn we op bezoek geweest in Brugge en Damme en volgend weekend trekken we naar de Abdij van Maredsous', vertelt te vol enthousiasme, terwijl ze haar smartphone bovenhaalt om foto's van een uitstapje naar Oudenaarde te laten zien. Ook al staat ze nog maar aan het begin van haar carrière als gids, Yael Levi mag je nu al als een gedreven ambassadrice van ons Belgenland bestempelen!



Onlangs zijn we op bezoek geweest in Brugge en Damme en volgend weekend trekken we naar de abdij van Maredsous.

Een maand Israël

Deze Jettenaar van de wereld mag zich dan wel op en top Belgische wanen, haar roots blijven natuurlijk in Israël, een land waarmee ze uiteraard nog altijd een nauwe band heeft. 'Normaal gezien spenderen we er elk jaar een volledige maand, al heeft corona daar voor het tweede jaar op rij anders over beslist. Zeker voor de kinderen is dat telkens een feest. Zo is Eilat, een badplaats aan de Golf van Akaba, een van hun favoriete bestemmingen', geeft ze terloops nog mee. Bij zo'n jaarlijkse vakantie hoort uiteraard ook een bezoekje aan de familie natuurlijk, al moeten ze daarvoor wat noordelijker richting Meer van Galilea en de Golanhoogten zijn. Maar als het van Yael Levi zelf afhangt, gaan ze er zich nooit meer definitief vestigen. Daarvoor heeft ze haar hart te zeer aan België en Brussel verpand..