



Van de bijna 12.700 Jettenaren van buitenlandse origine hebben slechts zo'n 38 de Belgisch-Indische nationaliteit. Bitter weinig eigenlijk, als je weet dat India met bijna 1,3 miljard zielen het land is met het op een na hoogste inwonertal. Maar genoeg cijfers, hoog tijd voor een naam: Rajeev Guru...

Het lijkt wel of deze Jettenaar van de wereld voorbestemd was om ooit in België te belanden. Toen het bedrijf waar hij in 2004 voor werkte het Mechelse Pauwels Trafo overnam, vroeg zijn werkgever of hij er niet voor een paar maanden wilde gaan werken. 'Ik had nog nooit van België gehoord, en toen ik het land googelde en erachter kwam dat de belangrijkste voertalen er Frans en Nederlands waren, heb ik toch maar gepast', vertelt Rajeev Guru met enige schroom. 'Twee jaar later kreeg ik van mijn nieuwe werkgever – ik was intussen van werk veranderd – een aanbieding voor een opdracht van een jaar bij het toenmalige Belgacom. Ik dacht dat deze tweede 'Belgische' jobaanbieding geen toeval kon zijn, dus heb ik maar ja gezegd...'

Kannada, Telugu, Nederlands,...

Het jaar bij Belgacom werden er vier en ondertussen leerde de Indiër Nele kennen, een Mechelse waarmee hij in 2010 trouwde. 'Met een 50-tal personen reisden we af naar India waar we twee dagen lang genoten van een traditioneel Indisch trouwfeest', mijmert de toen kersverse bruidegom bij het doorbladeren van een fotoalbum. Een jaar later werd dochter Maya geboren en in 2013 zag zontje Mylo het levenslicht. Maar wat is nu eigenlijk de voertaal in het gezin waarvan de papa zijn eerste Belgische werkervaring liet schieten omwille van de taalbarrière? 'De taalcursus Frans die ik volgde tijdens mijn eerste jaar in België, was geen spectaculair succes', lacht hij, 'maar met mijn vrouw en kinderen red ik me ondertussen behoorlijk in het Neder-

lands.' Zijn kennis van het Nederlands is inderdaad opmerkelijk, zeker voor iemand die, naast het Engels, een 'Indische' taal als moedertaal heeft. 'Naast de twee nationale talen – Engels en Hindi – heeft elke provincie in India zijn eigen taal, en daar spreek ik er twee van: Telugu en Kannada.'

Globetrotter in India

Via het Telugu, de lokale taal in de Indische deelstaat Andhra Pradesh, belanden we naadloos bij de meer precieze roots van Rajeev Guru, want India is nu eenmaal onmetelijk groot. 'Hoewel ik strikt genomen afkomstig ben van de deelstaat ernaast, Karnataka, meer bepaald de stad Bangalore. En eigenlijk ben ik geboren in New Delhi en tot pakweg mijn 20^{ste} heb ik in vier, vijf verschillende steden gewoond. Alleen het oosten van India is voor mij een blinde vlek.'



Engels en Hindi zijn de twee nationale talen in India, daarnaast heeft elke provincie zijn eigen taal, en daar spreek ik er twee van: Telugu en Kannada.

Zijn gezin wil hij zoveel mogelijk bijbrengen over zijn land en de Indische cultuur. 'Zo spenderen we tijdens onze jaarlijkse vakantie meestal een week bij mijn ouders om de resterende tijd door te brengen in een andere stad of regio.'

Brahmaan volgens kastensysteem

Tijdens ons gesprek is het hindoeïsme al een paar keer voorbij gewandeld, maar nog niet echt ten gronde aangesneden. 'Ikzelf zie het hindoeïsme meer als een levensvisie dan een godsdienst', verklaart Rajeev Guru. 'Liever dan een bezoek aan een tempel trek ik mij hier thuis af en toe terug voor een moment van bezinning.' Terloops geeft hij nog even mee dat zijn familie, volgens het in India nog altijd gehanteerde kastensysteem, behoort tot de Brahmanen, de groep die traditioneel de priesters levert die de dienst uitmaken in de hindoeïstische tempels. 'Maar dat kastensysteem wordt in India enkel nog strikt nageleefd in plattelandsgebieden, waar de ontwikkelingsgraad aan de lage kant is. In de steden is de hiërarchische structuur tussen de vier groepen binnen het systeem grotendeels vervaagd...'